

LSW

Onze scouts mochten naar de landelijke scouting-wedstrijden. Hier hun belevenissen:

Na wat voorbereidingen en een gezellige rit naar Buitenzorg, moesten we een tijdje wachten op de parkeerplaats omdat we niet op het terrein mochten zonder parkeernummer. Onderweg naar het veld moest je op de foto. Daarna was de opening. Er was een heel mooi decor gemaakt, ook het toneel was heel leuk om te zien. Per subkamp moest je terug naar het kamp. Wij zaten in "Tomorrow Never Dies". Troep nummer 2, en heette Mission : Irresponsible. Toen was de kampopbouw, dat dus niet zo heel soepel verliep. Een spel dat leek op zeeslagje deden we na het kampopbouw. En 's avonds weer een spel. Daarbij moesten de maffia's de lintjes van de spionnen te pakken te krijgen door ze te tikken. Da dag erna hadden we de hike, die wel redelijk ging.

Was je terug van de hike moest je koken, gelijk daarna was het subkampfeest. Daarbij moest je van tevoren zelf een liedje schrijven op een bestaand nummer die ze hadden opgegeven. Wij deden het op "Geef mij je angst". We noemde het "De morgen sterft nooit".

De laatste dag moesten we een spel doen. Daarbij kreeg je eerst een kaart. Op die kaart stond waar je heen moest. Op dat terrein moest je vijf spellen doen. Als je er eentje had gedaan kreeg je een knipje op je kaart. Deed je het spel goed kreeg je er ene rebus bij. Die moest je oplossen en samen met het antwoord inleveren bij een balie. Daar kreeg je een nieuwe kaart, en moest je op een ander terrein weer andere spelletjes spelen.

Na het spel moest je al je spullen weer inpakken. En helaas was de sluiting er al weer.

Wij werden 48ste, wat we absoluut niet verwacht hadden. Het was dus echt gewoon een supergaaf weekend!

SEIZOENAFSLUITING

14 juli hadden we weer een gezellige afsluiting met de hele groep in het clubhuis van Graaf Floris V. Een kampvuurtje, engeltjes te paard, marshmallows, liedjes, acts en een verhaal maakten er weer een feestje van. Zelfs het bestuur liet van zich horen!

BEVER/KABOUTERKAMP

Het is al een tijdje geleden, maar de kabouters en bevers zijn ook op kamp geweest in het Pinksterweekend. Het thema was indianen. Bij de openingsceremonie is opeens de medicijnstok van Wijze Eik weg. De meiden denken dat hij misschien gestolen is. We besluiten er even over te denken en te gaan slapen. De volgende morgen hangt er een brief in de boom: "wil je je stok terug dan willen wij Vreugde Vuur. Vreugde Vuur is onze kampvuurmeester en de andere stam heeft zo'n vuurmeester niet. We besluiten met de mensen te praten die de brief gestuurd hebben (de pawnee-stam). Helaas valt er niet te praten met deze stam. Ze dagen ons uit voor een duel. Natuurlijk winnen de kabouters/bevers en krijgt Wijze Eik de stok terug en we gaan de andere stam helpen met kampvuur maken. En zo loopt het verhaal toch goed af en kunnen we met gerust hart naar huis. Het was een erg geslaagd weekend voor de leiding en voor de kabouters/bevers. Het was een top weekend bedankt meiden en jongens!

Groetjes Filin/Lappezak

SCOUTSKAMP

Het kamp voor de scouts was dit jaar in westernthema. In één week zijn we ontsnapt uit de gevangenis, hebben we boog geschoten bij de indianen, ons een beetje cowboy gevoeld en als goudzoekers ons geluk gezocht in het casino van een westernstadje. Door de hitte was het kampterrein heel erg stoffig en mochten we helaas geen vuurtje stoken. Maar daar was het kamp niet minder leuk om.

GEZOCHT!

- bevers (jongens en meiden van 5-7)!
- hulp met boekhouden en verzekeringen
- een groepsbegeleider

En verder iedereen die onze groep wil ondersteunen. Meer informatie: Marjon van Kooten, 0251-247518, koot007@wanadoo.nl

SPLAAKGEBLEK

Volgende keer weer!

BLAUWE VOGELKAMP



door Ferry van de B.V.

30 SEPTEMBER

Op deze dag hebben we ons ingeschreven om mee te doen aan een evenement in Heemskerk. Alle plannen zijn nog niet rond met het uitkomen van de nieuwsbrief, maar hou deze datum alvast gereserveerd want je wil het niet missen!

SCOUTINGLOTEN

Ook dit jaar doen wij als groep weer mee aan de verkoop van scoutingloten. Dit geeft de groepskas weer wat extra impuls, zodat we weer wat meer te besteden hebben voor programma's, materiaal, vernieuwing en dergelijke. In de week van 8 september krijgen alle leden een brief mee, met daarin alle informatie over de scouting loten. In de week van 15 september krijgt iedereen de lotenboekjes mee en kan de verkoop beginnen. Er kan nu al vast aan mensen in de omgeving gevraagd worden of ze loten willen kopen, dan is het boekje misschien al verkocht voor het mee is gegeven. Er zitten 10 loten in het boekje en de loten zijn 1,50 per stuk. Doe je best en ga ervoor. En voor de beste verkopers is er een badge of een naambandje als beloning!

EERSTE OPKOMSTEN

Het nieuwe seizoen begint alweer bijna! De kabouters en bevers beginnen op zaterdag 9 september. De Blauwe Vogels hebben hun eerste opkomst op woensdag 6 september. De scouts, sherpa's en stam beginnen weer op zaterdag 16 september.

OVERVLIEGEN

Zaterdag 7 oktober is ook een feestelijke dag: Er vliegen weer bevers over naar de kabouters en kabouters naar de scouts. Degenen die over gaan vliegen krijgen natuurlijk nog een uitnodiging!

DEEN AKTIE

We doen mee met de Deen actie in ons dorp Heemskerk. Onze club verdient er geld mee, dat we gaan besteden aan nieuwe losse klaptafels.

De actie loopt van maandag 4 september tot en met zaterdag 14 oktober.

Vraag je opa, oma, buurvrouw, tante, oom en een heleboel andere mensen hun boodschappen te doen bij de Deen en muntjes in onze pijp te stoppen!

BRIEF JE NIEUWS

Heb je leuk nieuws te melden of iets anders toe te voegen? Laat het ons weten!

Krijg je deze nieuwsbrief nog op papier? Het is ook mogelijk om de volgende edities per e-mail te ontvangen. Dat scheelt niet alleen geld, papier en werk, maar je ontvangt hem dan ook nog eens in kleur!

T SWOPJE

Hoi, ik ben Loes. Ik ben al sinds heel wat jaren lid bij de geweldige scoutinggroep Hellen Keller, omdat mijn mama, Joke, me van jongs af aan meesleepte naar opkomsten die zij gaf. Ik zit nu dus bij de Stam, en ook dat is gezellig want ik ken er iedereen al heel lang. Natuurlijk mis ik mijn oude Muppetz maar gelukkig kom ik ze nog wel eens tegen. Verder studeer ik Liberal Arts & Sciences in Utrecht, woon ik ook in Utrecht en zit daar bij een studentenvereniging (BITON). Omdat ik zulke lovende verhalen heb gehoord over de scouts die mee waren op RSW, swop ik door naar
Isabella van de scouts!

JARIG

Hieronder vind je de leden in onze groep die de komende tijd jarig zijn. Staat je verjaardag er niet in? Laat het ons even weten.

Gefeliciteerd!

Emma Koelman	23-8-1997	kabouters
Natasha Dekker	25-8-1995	kabouters
Claudia Adrichem	28-8-1979	kabouters
Marja Hammer	09-05-1961	bestuur
Linda Schol	09-12-1983	stam
Fabian Kops	14-9-1992	Bl. Vogels
Chiara Dimattia	26-9-1996	kabouters
Céline Bijtenhoorn	27-9-1991	sherpa's
Arjan Hittinger	30-9-1986	Bl. Vogels
Iris Rijnders	10-08-1988	sherpa's
Lisette de Groot	23-10-1994	scouts
Mari tte van Kooten	31-10-1995	scouts
Marjon van Kooten	31-10-1961	bestuur
Lisa Bloemers	11-11-1994	scouts
Cilia Talsma	13-11-1995	kabouters
Marten Schoorl	15-11-1998	bevers
Erin Demers	23-11-1994	scouts

	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	JANUARI	FEBRUARI
1	1					
2	Sherpakamp					
3						
4	Start DEEN					
5						
6	1e opk. BV					
7		overvliegen				
8		leidingdag				
9	1e opk. B/K					
10						
11						
12						
13						
14		Stop DEEN				
15	Start loterij					
16	1e opk. sc/sh/st					
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30	evenement					
31						
