

KERST

We hebben op 22 december met de hele groep kerst gevierd. We begonnen met een chaotisch dobbelspel waarbij je de kans kreeg een heleboel lekkers te eten als je team zes gooide. Maar dan wel met eetstokjes en winterkleden aan! Daarna hebben we met zijn allen foto's gekeken van het afgelopen jaar. Wil je meer foto's zien, houdt onze website dan in de gaten.

OLIEBOLLEN

Gelukkig Nieuwjaar! Het is alweer een tijdje 2007, maar vorig jaar hebben de Jamborette- en Jamboreegangers een oliebolactie gehouden. Op 31 december stonk het clubhuis lekker naar oliebol, met en zonder krenten. De scouts, sherpa's en leiding hebben heel veel zakken oliebol verkocht, gebakken en rondgebracht. Dat leverde meer dan 300 euro op. En wat waren ze lekker! Volgend jaar ook appelflappen?

LEIDINGDAG 2

Omdat we met leidingdag ook altijd lekker gaan eten hebben wij op 7 januari gezellig met elkaar geluncht. Daarbij hoorde ook een spelletje met een hele tafel vol cadeautjes. Deze hadden Sint en de kerstman over. Het bestuur had er een leuk dobbelspel omheen verzonnen. Om de beurt mochten we met de dobbelsteen gooien, als je 6 gooide mocht je een cadeau uitpakken. Als je daarna 6 gooide moest je een kaartje pakken met daarop een opdracht. Er waren kaartjes met 'geef een cadeautje aan degene met de minste cadeautjes', 'ruil een cadeau met je buurman' en nog veel meer. Uiteindelijk ging iedereen dus met cadeautjes naar huis. Een gezellige dag, goed gedaan bestuur!

OVERVLIEGEN EN INSTALLATIE

10 februari was het zover. Jennifer en Wanda vlogen over naar de sherpa's en Cynthia, Meryl en Iris vlogen naar de stam. En dat niet alleen, dezelfde middag werden er ook nog eens 5 scouts geïnstalleerd. Natuurlijk moesten er eerst een aantal opdrachten gedaan worden. Het was een drukke boel met alle ouders, scouts, sherpa's en stam, maar wel gezellig.

SINTERKLAAS BIJ DE STAM

Hij zit al weer een tijdje in Spanje, maar even was hij terug. Sinterklaas. Op zaterdagavond 17 februari vierde de Stam Sinterklaas. Er waren cadeautjes, aangebrande pepernoten en er was warme chocolademelk.

We waren met een grote groep van 9 vrouwen en 1 man. Voor de net overgevlogen Stamgasten was dit hun eerste opkomst, het was dan ook erg gezellig.

Omdat we een keer iets anders wilden doen dan surprises hadden we een dobbelspel, vergelijkbaar met dat van de leidingdag. Er waren drie verschillende rondes die allemaal erg leuk waren. In de laatste ronde kon je ook cadeautjes ruilen of afpakken, dus ging iedereen met leuke cadeautjes naar huis.

ACTIVITEITEN BUITEN DE GROEP

Scouting is natuurlijk groter dan alleen maar onze groep, en er worden dan ook activiteiten georganiseerd buiten onze clubhuisdeur.

Zo heeft de stam meegedaan aan de Triviantwedstrijden. Voor de leden boven de 14 is er op 10 maart de Cyberhike en op 17 maart de Riskwedstrijden. De scouts doen in het voorjaar mee aan de Regionale wedstrijden, de sherpa's aan de regionale Highland Games.

En dan is er nog de HIT met Pasen. Mountainbikeshike, Zwerfhike, Pionierkamp, Kokkamp, Ouder-Kind hike of iets anders, alles kan. Dit jaar gaat er maar 1 van onze leden naar de HIT, volgend jaar meer?

'T SWOPJE

hoi ik ben Natasha, ik vind scouting echt helemaal echt kei tof vooral bij de kabouters waar ik zit. Ik heb bijna al me insingjes ik hoef er nog maar 3 knap he de leiding is ook erg aardig neem een voorbeeld aan Flin zij is grappig en zegt grappige dingen ik lig er altijd dubbel van. Ik ben 11 jaar zit op 'de Zilvermeeuw' we hebben best een strenge meester maar het gaat echt stukken beter op school en we hebben binnenkort een musical op school dat is ook wel erg leuk he vind je ook niet oja ik zit in groep 8 samen met Dicle. groetjes, Natasha

Ik swop naar: Dicle Ulucan

BLITSE BEESSIES

Een nieuwe rubriek voor het huisdier van het kwartaal. Heb jij een huisdier dat je in het zonnetje wilt zetten? Stuur een foto en stukje op!



PU-JI (woont bij Mar en Michiel)

Sinds vrijdag 2 februari is Pu-Ji bij ons komen wonen. We wilden een nieuw kameraadje voor Loequie, omdat Lucy een paar weken daarvoor was overleden. Pu-Ji komt uit een asiel en is gevonden vlak voor de grote storm in januari. Ze is genoemd naar een Chinese keizer.

Na een korte wenperiode hebben we de deur van Pu-Ji's bench open gezet en mocht ze de wijde wereld (lees: de huiskamer) ontdekken. En omdat ze blijkbaar al kon traplopen, hoort daar de bovenverdieping bij. Na een paar dagen is Loequie opgehouden met blazen, maar ze blijft een beetje jaloers.

Pu-Ji is nog steeds een beetje mensenschuw (vooral Mar vind ze eng), maar ze is dol op spelen. Alles is speelgoed (telefoons, bloemen, en speldenkussens), maar het liefst speelt ze met haar eten, waardoor de keukenvloer geregeld bezaaid is met brokjes.

OUDERAVOND

Op 9 maart was er een avond voor alle ouders van onze leden. Onderwerp van deze avond was de oprichting van een groepsvereniging. De oprichting is onderdeel van een project van Scouting Nederland om alle scoutinggroepen de best passende en beschermende structuur te geven. Na een uitleg over dit onderwerp hebben de 16 aanwezigen gestemd voor het oprichten van een vereniging. Meteen is er ook een nieuw bestuurslid gevonden en 2 leden voor de kascommissie.

BRIEF JE NIEUWS

Heb je leuk nieuws te melden of iets anders toe te voegen? Laat het ons weten!

Geef voor de nieuwsbrief in kleur je e-mailadres op aan de redactie.

DE JAMBORETTE SPONSORLOOP

Wat zijn ze druk bezig, de scouts. Ze hebben al olieballen gebakken, zijn bezig met een lege flessen actie en nu weer iets nieuws. Op 24 maart is het Nationale Scoutingdag, dus is het altijd leuk om aan anderen te laten zien wat scouting is. Dus hebben de scouts op 24 maart een sponsorloop, om geld in te zamelen voor onder andere de Jamborette.

De scouts zullen een route van rondjes gaan lopen (waarschijnlijk door het dorp), en als ze die voltooiën halen ze geld op voor hun zomerkamp. De meiden kunnen per ronde of in totaal gesponsord worden. Dus wilt u ook een scout sponsoren? Zet dan uw naam op de lijst, die binnenkort in het clubhuis komt te hangen.

HELPENDE OUDERS

U ziet vaak een stukje in de nieuwsbrief staan waarin wij vragen om uw hulp. En er zijn mensen die ons helpen, maar daar hoort u weinig over. Bij deze willen wij een aantal van die mensen bedanken:

Karin Deen voor haar hulp met de boekhouding. Dankzij Karin is onze boekhouding weer helemaal up-to-date. En dat niet alleen, ze helpt ons nu ook als lid van de kascommissie.

Ronald Schoorl heeft zich ook aangemeld en maakt daarmee de kascommissie compleet.

En na lange tijd hebben we ook weer een nieuw bestuurslid: Peter Haaan.

Wilt u ook iets betekenen voor onze groep, deze functies staan nog open:

EEN DASSENOUDER

Onze dassen werden gemaakt door de moeder van Drassie, maar die houdt er mee op. Wie heeft een naaimachine thuis en wil ons helpen?

EEN GROEPSBEGELEIDER

Iemand die een oogje houdt op het goed lopen van de groep en samen met onze andere bestuurders in het bestuur van onze groep wil zitten.

BETROKKEN OUDERS

Door een omvorming binnen scouting hebben straks alle groepen meer ruimte voor ouderparticipatie. De bedoeling is straks dat er per speltak een ouder in de groepsraad komt om mee te denken. Wie hier wel oren naar heeft kan zich melden bij het bestuur voor meer informatie.

En verder iedereen die onze groep wil ondersteunen, met bijvoorbeeld hulp bij een klusdag, het overhebben van bruikbaar materiaal of wat dan ook.

Meer informatie: Marjon van Kooten, 0251-247518, koot@wanadoo.nl

JARIG

Hieronder vind je de leden in onze groep die de komende tijd jarig zijn. Staat je verjaardag er niet in? Laat het ons even weten. Gefeliciteerd!

Isabella Schoorl	24-2	1993	scout
Merita Ahmetaj	24-2	1997	kabouter
Niels Vierstraete	15-3	1986	Blauwe Vogel
Merel Tambach	17-3	1987	stam
Casper Pieters	3-4	1992	Blauwe Vogel
Frank Heiloo	4-4	1987	Blauwe Vogel
Maaike Haan	16-4	1993	scout
Linda Bommer	25-4	1997	kabouter
Taha Yildiz	25-4	1992	Blauwe Vogel
Cynthia van Kooten	30-4	1993	scout
Sandra Bleeker	3-5	1997	kabouter
Cynthia Pelgrim	7-5	1989	stam
Wietske Maas	14-5	1996	scout
Peter ter Horst	25-5	1977	leiding

SPLAAKGEBLEK

Erin: Vliegende engeltjes (... te paard)
 Mar: Je moet de vlag met het luisje naar boven hijsen
 Alissa: Olijfolen (olijfogen)
 Meryl: jaarlijkse bejaarde actualiteit (activiteit)
 Mar: The pearl with the girl earring
 Meryl: O, lekker versgeperst oranjesap, nee appelsap (sinaasappelsap)
 Roos: Millennium: 0 t/m 1000 = 1, 1000 t/m 2000 = 3, 2000 t/m 3000 = 3
 Linda: Die zwarte piet was echt zwart
 Meryl: Puzzelbal (Rubiks KUBUS)

TE KOOP

We hebben lege gastanks te koop: twee camping en een grote tank. Ze gaan weg, omdat we overstappen op een ander soort gas. We hopen er iemand gelukkig mee te maken voor een vriendenprijsje. Voor meer informatie, Joke van Bree: jokevanbree@hotmail.com, 0251-239096

DOE MAAR RAAR DOE MAAR GEK

Zaterdag 3 maart was het dan eindelijk zo ver de kabouters hadden een rare opkomst. De meiden hadden het zelf aangegeven dit wel een leuk thema te vinden. Ze waren allemaal heel raar en gek verkleed. We hebben ook rare dingen gedaan waaronder limbodansen, bunny hup en funny bunny'en. Ook ging we nog kinderliedjes zingen. Het was een erg geslaagde ochtend en de meiden hebben het naar hun zin gehad. De foto's zullen weer te zien zijn op www.scoutinggroep.nl

NALA



MAAR WAAR KOMT NALA TERECHT
 WEAFT JIJ EEN LEUKE BESTEMMING?
 STOP HEM DAN IN DE BRIEFBUS
 EN WIN EEN LEKKERE TAART!

