

HIGHLAND GAMES

Ik hoor je denken Highland Games? Zijn die niet alleen in Schotland? Nee, ook in Assendelft. Op 14 en 15 april zijn 4 sherpa's en een leidster naar de Highland Games in Assendelft gegaan. Als enige meisjesgroep en als enige groep uit Kennemerland gingen deze stoere meiden aan de slag. Het was zonnig dus goed weer voor typische Schotse spellen. Als clan McMuppetZ hebben ze met palen, kogels en stenen gegoooid, met kilt (schotse rok) paalgeklommen, touwgetrokken en nog veel Schots gedaan. 's Avonds was er een lekkere barbecue en hebben ze gezellig bij het kampvuur gezeten en hun clanlied laten horen. Uiteindelijk hebben de meiden niet gewonnen, maar waren wel de beste meidenploeg én de beste groep uit Kennemerland. Uitgeput, onder de blaren, zonnebrand en met spierpijn gingen de meiden op zondag naar huis. Een geslaagd Schots weekend!

REGIO-IN

Er is veel te beleven dit jaar als bestuurslid bij de scouting. Dus vond ik dat ik een stukje voor de nieuwsbrief mag schrijven. We hadden 2 kaarten ontvangen voor de regio-in en in de groepsraad (vergadering van bestuur en leiding) werden Marjon en ik uitverkoren om naar de regio-in te gaan. Voor mij de eerste keer en omdat je ook andere clubs spreekt leek het me leuk. Het thema was 'in de boot genomen' en we vermoedden dat we zouden varen of wandelen. We mochten een hike maken met bolletje-pijltjesroute, strippenkaart en knopen in touwen leggen. Daarna gingen we aan boord van een vrachtschip die gaaf was omgebouwd tot clubhuis compleet met slaapplekken in Zaandam. Al varende naar de Stierop Uitgeest mochten we een foto speurtocht doen en lekker van de zon genieten. Aangekomen op de plaats van bestemming kwamen Mar en Roos ook aan boord. Als laatste opdracht moesten we koken en wie zaten er o.a. in de jury: Mar en Roos! Alle moeite was niet voor niets want ik won een prachtige beker. Helaas voor Marjon, maar die vond het ook een geslaagde dag. Ik zet hem in het clubhuis dan kan je hem zelf bewonderen.
Marja Hammer

'T SWOPJE

Ik zal me eerst even voorstellen Ik ben Alfred Haan, de vader van Maaike Haan. Ik werk bij het postkantoor verzamel lego, dit word de laatste tijd wat minder. Ik ben sinds kort bestuurslid, met nog geen vaste functie. Ik heb totaal geen scouting verleden, maar ik begrijp dat er geen vereniging kan bestaan zonder vrijwilligers, vaak de ouders van de leden. .
Mijn eerste officiële taak was het gras maaien op de klusdag van 3 juni, helaas of misschien gelukkig was mij het gras voor de voeten weggemaaid en wel door de gemeente. Gelukkig kon ik mezelf toch nog nuttig maken door wat spinrag van de balken te halen. Ik vond daarboven nog enkele versnaperingen die daar waarschijnlijk door een over ijverige zwarte piet waren achtergelaten. Daarna nog nadat andere vrijwilligers de ramen hadden gelapt achter de bank geveegd en ook daar vond ik nog wat strooigoed. Ik heb me er werkelijk over verbaasd dat ik geen muizen ben tegen gekomen, hopelijk lag dat niet aan de kwaliteit van de pepernoten. Nadat in de keuken het zeil vervangen was en geschilderd, het gras bijengeharkt en vast nog meer was gedaan zat mijn eerste taak er op.
En mijn swopje af. Ik wil het dan ook doorgeven aan Aly, veel succes

KLUSDAGEN

Het is weer mooi weer en dus tijd om te klussen! Op zondag 2 en 10 juni is er veel gebeurd. Dankzij vrijwilliger Emiel Rijnders en een aantal leiding en bestuursleden is het clubhuis weer lekker opgeruimd en schoon, hebben we nieuwe kasten en is de keuken weer opgeknapt.

TE KOOP

We hebben 2 grote, bijna lege campinggaztanks te koop. Ze gaan weg, omdat we overstappen op een ander soort gas. We hopen er iemand gelukkig mee te maken voor € 10,-. Voor meer informatie, Joke van Bree: jokevanbree@hotmail.com, 0251-239096

BLITSE DEESSIES



Dit is onze lieve Duitse staande hond Nala. Nala is een slimme hond (zie de blik in haar ogen) van twee jaar oud. Ze is altijd dolenthousiast over alles en iedereen. Haar hobby's zijn: ballen ophalen, achter eenden aanzwemmen, geaaid worden, botten kluiven en heel hard rondjes om de tuintafel rennen. Nala is vernoemd naar een van de hoofdfiguren in de Lion King film. Maar, ze houdt niet echt van katten.

Nala is een echte jachthond. Ze probeert elke vogel, die ze ziet te pakken, maar ze zijn haar gelukkig altijd te slim af. Nala's favoriete uitje is een middagje strand. Ze gaat dan niet liggen zonnen, maar hard rennen over het strand en in de zee.

groetjes Pompedomp/ Marcia

Heb jij een huisdier dat je in het zonnetje wilt zetten? Stuur een foto en stukje op!

SEIZOENSSTART

Ons nieuwe jaar begint op 1 september, met de hele groep, van 14.00u tot 16.30.

Overvliegen gebeurt weer op 6 oktober.

SCOUT-IN

Eens in de 2 jaar organiseert Scouting Nederland de Scout-In, een feestje voor alle leiding en besturen in Nederland. Op dit weekend, dit jaar op 21-23 september, kan je leiding een heleboel inspiratie en nieuwe programma-ideetjes opdoen op de infomarkt en feestvieren met oude en nieuwe Scoutingvrienden.

SPLAAKGEBLEK

Isabella: ik heb twee nichtjes en nu een baby
 Vader van Erin en Britta: mijn dochter is een tuinkabouter

Roos: twee wips

Erin: we hebben een eed afgelegd met voeten aan elkaar (parcours)

JARIG

Hieronder vind je de leden in onze groep die de komende tijd jarig zijn. Staat je verjaardag er niet in? Laat het ons even weten.

Gefeliciteerd!

Marja Hammer	5-9-1961	bestuur
Linda Schol	12-9-1983	stam
Fabian Kops	14-9-1992	blauwe vogel
Chiara Dimattia	26-9-1996	kabouter
Céline Bijtenhoorn	27-9-1991	sherpa
Arjan Hittinger	30-9-1986	blauwe vogel
Iris Rijnders	8-10-1988	stam
Lisette de Groot	23-10-1994	scout
Marjon van Kooten	31-10-1961	bestuur
Mari tte van Kooten	31-10-1995	scout
Lisa Bloemers	11-11-1994	scout
Cilia Talsma	13-11-1995	scout
Bas de Jong	19-11-1999	bever
Erin Demers	23-11-1994	scout



BRIEF JE NIEUWS

Heb je leuk nieuws te melden of iets anders toe te voegen? Laat het ons weten!

Geef voor de nieuwsbrief in kleur je e-mailadres op aan de redactie.

