



Scouting



Elfregi Helen Keller
Heemskerk



Nummer 26

april 2017

OUD & NIEUW

Dit is de laatste editie van deze nieuwsbrief. Voor sommigen van jullie is het ook de eerste, want we waren niet erg regelmatig met verzenden. Maar er komt iets tofs voor in de plaats: vanaf nu zit onze nieuwsbrief namelijk IN het Scouting magazine! Het magazine krijg je vier keer per jaar toegezonden door Scouting Nederland, onze landelijke vereniging. En vanaf nu lees je daarin dus ook berichten van onze eigen groep. Je hoeft niet lang te wachten: de eerste editie volgt al in mei.

In deze laatste losse nieuwsbrief nemen we gepast afscheid met een greep uit de berichten van de afgelopen jaren én de laatste aan 't lijntje. Wist je dat de eerste nieuwsbrieven nog van papier waren? Lees ze ook eens terug op de website! Veel plezier en tot in het nieuwe jasje!

Roos, namens de redactie

VASTE PRIK

Terug naar....	1
Aan 't Lijntje	1
Splaakgeblek	3

TERUG NAAR...2000



Nieuwe rubriek: een foto uit de oude doos. Dit keer Alfred Jodocus Kwak. De stam voerde dit muzikale toneelstuk voor de hele groep op met veel lol en na één keer oefenen. Vooral het kippenhok was een spektakel.

COLUMN



aantlijntje

Afscheid nemen bestaat niet.

De laatste nieuwsbrief in eigen beheer en daarmee ook de laatste aan 't lijntje... en al meteen in mei nieuwsbrief nieuwe stijl!

2016-2017 zal voor mij de boeken in gaan als een seizoen van veranderingen:

De 2e explorergroep the Muppetz heeft afscheid genomen en voor het eerst heeft onze groep een speltak Roverscouts. Jonge mensen die op eigen benen staan en het heft in eigen hand nemen.

Onze voorzitter/secretaris/verhuurcoördinator neemt na vele jaren van verdiensten meer tijd voor andere dingen en geeft daarmee ruimte aan (ontwikkeling van) anderen.

Na 21 jaar ben ik gestopt als (team)leider van de scouts en heb met vertrouwen en liefde het stokje overgedragen aan een team, dat de kaarten heeft geschud en vernieuwingen gaat invoeren. En daarmee heb ik de tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan in het bestuur (als ik tenminste wordt gekozen).

En tot slot was zelfs de oliebollenactie van dit jaar niet door mij georganiseerd en een succes, mede dankzij een frisse wind.

Een seizoen, niet van afscheid, maar een seizoen van vernieuwing en ontwikkeling. (Maar degenen die mij goed kennen weten ook wel hoe ik dit zit te typen... J)

Ik bedank de redactie voor de ruimte in de 'oude' nieuwsbrief en zie de nieuwe met nieuwsgierigheid tegemoet.

Knuffel! Mar(jolijn)

SHERPAKAMP

De sherpa's hebben in de laatste week van augustus een druk kamp gehouden. Ze hebben geprobeerd zoveel mogelijk insignes in een week te halen, en dat is nog best gelukt ook. Wel vermoeiend met fietsen naar en van het kampterrein, een nachtelijke zwerftocht en een trappersbaan. Jammer genoeg was het weer niet echt geschikt om ook te gaan kanoën voor het kano-insigne, maar dat doen ze een andere keer nog. In ieder geval kunnen ze nu het woudlopers-, trappers-, toneel- en bijna het kookinsigne op hun mouw zetten.

LEIDINGDAG

Om ze te belonen voor hun inzet had het bestuur voor de leiding een leidingdag georganiseerd op 8 oktober. We begonnen met een lekkere lunch en daarna de grote verrassing: een bluscursus!



Het was leuk om te doen, en we zijn benieuwd wat het bestuur volgend jaar voor ons in petto heeft.

MOTORDAG

Op zaterdag 13 mei was het eindelijk zover het was motordag voor de kabouters. We waren uitgenodigd door de moeder van Wams om mee te gaan in een stoet van 150 motoren. We moesten erom half 10 zijn, rond 10 uur kwamen de motoren aangereden. We hebben nog nooit zoveel motoren bij elkaar gezien. Iedereen had een nummer gekregen en moest de motor zoeken met het zelfde nummer, helaas stonden alle motoren door elkaar en sommige mensen hebben heel lang gezocht. Na een tijdje had iedereen zijn motor gevonden en kennis gemaakt met zijn rijder. We werden door de ouders en andere belangstellende uitgezwaaid en we gingen op weg. Maar het is best nog wel eng hoor. We reden een stukje over de snelweg en verder tussendoor waar heel veel mensen naar ons zwaaide. We werden ook heel veel gefotografeerd. We reden richting Lisse want daar zouden we lekker lunchen. We kregen een lekker broodje en een fruitje. Na deze stop reden we verder naar Amsterdam we gingen tussendoor en we hebben weer naar heel veel mensen gezwaaid. In Amsterdam was de toch bijna afgelopen we gingen nog even op de foto met onze motortrijder en daarna was het afscheid nemen. We gingen nog lekker barbegauwen en daarna ging iedereen weer lekker richting huis. Het was een zeer geslaagde dag waar zowel de leiding als de kabouters heel erg van genoten hebben. De foto's van deze dag zijn te zien op de sites.

NALA



JUBILEUM

2015 is een bijzonder jaar: 50 jaar geleden is onze groep opgericht.

We begonnen als meisjesgroep van de Elfregi-federatie, te gast in het clubhuis van de Graaf Floris V groep.

We maakten de fusie van alle scoutingbewegingen naar één gezamenlijk Scouting Nederland mee.

44 van de 50 jaar hadden we een eigen plek aan de Rameaustraat, om net voor dit jubileum te verhuizen naar ons huidige Adelaertsnest.

We hebben veel leden zien komen, zien gaan, zien blijven. Kabouters, padvindsters en sherpa's vertrokken, maar bevers, welpen, scouts, explorers, blauwe vogels en stamleden kwamen erbij. Onze doopsgezinde achtergrond speelt niet meer een rol, maar we blijven vasthouden aan onze Elfregi-wortels. En in het laatste lustrum hebben we van harte onze deur geopend voor jongens bij de groep.

In 50 jaar kan veel gebeuren en veel veranderen, maar nog altijd zijn wij die gezellige, actieve scouting waar jong en oud kan groeien, spelen en vrienden voor het leven maakt. En dat gaan we vieren!



Elfregi Helen Keller
 Heemskerk
 Adelaertlaan 2
 Heemskerk
 info@helen-keller.nl
 www.helen-keller.nl
 0251-247518

COLOFON
 redactie:
 Team
 communicatie
 redactie-nb@helen-keller.nl

WABILI WABILI STAM

Met Pasen deed de stam een spectaculair Wie Is De Mol weekend. Zes deelnemers en een mysteryguest reisden af naar een onbekende locatie en zijn het hele weekend op hun hoede geweest. Want één van hen saboteerde de opdrachten die ze moesten doen. Wie het minst oplette en niet door had wie de mol was, viel af.

Lasergamen in een klooster, code kraken bij Scouting Nederland, toets op een basisschool, ringsteken op de gracht: een hoop rare opdrachten kwamen langs.

Uiteindelijk was de Loes de winnaar, die het het beste had geraden, maar op het nippertje: Pas op het allerlaatst bleek het Richard te zijn, die duidelijk een heel goede mol was!

Het is nog even wachten op de film om het nog eens terug te kunnen kijken. Loes: je trofee staat nog bij Roos op de schoorsteenmantel...

'T SWOPJE

Ik ben Sandra Bleeker. Ik woon in Heemskerk. Ik zit op scouting omdat het heel erg leuk is en het stoer is. Daar hou ik wel van. Ik heb veel vrienden op scouting en kan met alle leiding goed opschieten. Ik zit op de Zilvermeweschool. Mijn hobby's zijn: dichten, badmintonnen, scouting en van alles wat! Iedereen vind dat ik goed kan dichten ik heb ook twee gedichten voor Liesbeth, Wams of Lange Doener gemaakt.

Ik geef het swopje aan Pompedomp.

KAMPEN

We zijn weer allemaal de wijde wereld ingetrokken om lekker een paar dagen op kamp te gaan.

De bevers en kabouters beten het spits af met het Bambilian Art Museum, een superstoer kunstkamp. Wie zegt dat kunst saai is? Die is niet meegeweest naar de BAM!

De Blauwe Vogels namen het stokje over met Hemelvaartsweekend in Den Helder. Strandjut-

ters, zeehonden en de marine: je zou ze bijna Blauwe Vissen noemen.

De scouts gingen ouderwets middeleeuws kamperen in Aerdenhout. Helaas legde Meryl al op zondag het loodje, wat wel een spannend speurmysterie opleverde naar de dader. Zelfs je leiding is niet te vertrouwen!

De sherpa's zochten het verderop en gingen per bus naar

Luxemburg. Alleen in het buitenland leg je zulke leuke contacten met een Nederlandse groep. Veel bergen en stoere kampvuren in een tekenfilmsaus.

De stam zou eigenlijk meedoen aan de laatste editie van de Cyberhike, maar die ging niet door. Dus sloten ze de rij met een weekend in Deventer en omgeving.



SPLAAKGEBLEK

De leukste versprekingen:

- dat vind ik niet op een haring slaan
- zet even een potlood met een kruisje erin
- Ceam Taptain
- Kurkendraaiier
- een voordje klechten
- mijn dochter is een tuinkabouter
- Overheerlijke opblaaskoffie!
- Dan fluit ik op mijn blaasje
- Een fubbywubbydingetje
- mag je daar een hamer inslaan?
- Annemaria, toet toet!
- Ik ga eerst naar de WC, voor ik naar de WC ga.
- The Teye of the Iger
- een scout is eerlijk, trouw, en zorgt goed voor zichzelf.
- Die lucifer is al doof
- En toen ging dat hondje knipselen
- Michiel is afgelopen dinsdag gerepareerd
- Dan spekken we de Blauwe Kasvogel
- Chaos in de orde scheppen
- Die kijkt de aap uit de mouw
- Ik moet mijn badges nog op mijn uniform smeren

SCOUTINGWEDSTRIJDEN

Onze scouts wonnen dit jaar de regionale scoutingwedstrijden. Met een perfecte hike, goede taakverdeling



tijdens koken en kamperen en een hoop lol en enthousiasme werden ze verrast met de eerste plaats. Heel bijzonder in dit jubileumjaar! Dit is pas de 2e

keer dat onze groep wint. Dat was voor het eerst in 2006. De wisseltrofee prijkt nu een jaar lang in ons clubhuis.

Als winnaars mochten ze onze regio vertegenwoordigen op de landelijke wedstrijden. Ze streden tegen wel 114 andere patrouilles in een heel warm Pinksterweekend. Ze ontmoetten aan alle feestfiguren die je maar kan bedenken, van het feestvarken tot de Paashaas.

Na een vermoeiend, maar leuk weekend bemachtigden ze de 54e plaats. Goed gedaan!

SPOORWEGMUSEUM

Zaterdag 22 oktober 2008 zijn de blauwe vogels naar het Spoorwegmuseum in Utrecht geweest.

Om 10:00 vertrokken ze in een gehuurd busje vanaf het clubhuis. Na een gezellige rit met muziek en swingende leiding op de voorste bank, kwamen ze aan bij het museum.



Daar waren heel veel verschillende soorten treinen te zien; een stoomtrein, nachttrein, posttrein en nog veel meer. Daarnaast hebben de Blauwe Vogels in een treinsimulator het werk van een machinist overgenomen, een ritje gemaakt in een achtbaan-trein, gekeken naar een toneelvoorstelling en nog even rondgekeken in het winkeltje. Toen ze terugkwamen met het busje stonden de ouders ons alweer op te wachten. Het was een erg gezellige dag!

WIST JE DAT

Hoi allemaal! De Roverscouts, op dit moment de 'oudste'-jeugdgroep. Mentaal zijn ze meer op het level van de Bevers of de Kabouters, maar echt waar ze zijn echt de oudste. Misschien kennen jullie hen al heel goed, of wil je meer van ze weten? Daarom hebben ik bedacht om een paar wist-je-datjes op een rijtje te zetten, zodat jullie iets meer van hen weten... Hopelijk was dit een goed idee... WIST JE DAT...

- * ... De Roverscouts eerst de Explorers waren?
- * ... De Roverscouts (of de toen nog de Explorers) een super tof kamp in Duitsland hebben gehad afgelopen zomer? Wanneer je je verveelt, google eens 'Wartburg'..
- * ... De Explorers een aantal jaar terug een Cluedo-spel hebben gemaakt, thema 'Scouting'? En dat de Roverscouts nu nog bezig zijn hier een film versie van te maken?
- * ... De Roverscouts vaak naar de Efteling gaan?
- * ... De Roverscouts graag gekke dansjes doen? Je kunt proberen er een te laten dansen als je er een tegenkomt in het wild..

- * ... De Roverscouts helemaal graag dansen op Efteling muziek? Je zou kunnen proberen het nummer van de Indische Waterlelies te spelen, maar ik kan je niet garanderen dat je er alleen van kunt genieten...
- * ... De Roverscouts als groep op dit moment bestaat uit onder andere twee super-gekke-toffe-gezellige-lieve-en-stoere jongens?
- * ... De Roverscouts op een of andere manier aangetrokken worden door de Indische Waterlelies?
- * ... De Roverscouts waarschijnlijk niet helemaal goed bij hun hoofd zijn?
- * ... De Roverscouts ook nog vier ontzettend-vreemde-gezellige-lachende-lieve-en-stoere meisjes?
- * ... De Roverscouts bijna allemaal ook leiding zijn? Misschien ken je er wel eentje, zonder te weten...
- * ... De Roverscouts graag meer mensen meeslepen in gekheid? Mocht je nog een geschikte kandidaat kennen, 18 jaar of ouder? Je zou die door kunnen verwijzen naar onze groep, als je durft...

Goed, een kort overzichtje van wie die Roverscouts nou eigenlijk zijn. Ik hoop dat andere groepen ook een keer een wist-je-dat lijstje kunnen maken, zodat iedereen weet wie iedereen is!
Lieve Scoutinggroet, ANONIENDRA.

OP NAAR PARK ASSUMBURG! CLUBHUIS-COLUMN

Het begon als een grap. Maar met een nieuwe bestemming kwam er gelegenheid. Vervolgens werden onze plannen versneld door een gerucht en ging er een brief naar de gemeente. Na een eerste gesprek, moesten we goedkeuring hebben van de gemeenteraad. En nu we de grond mogen gebruiken, komt het tekenen en geschrijf naar fondsen. En met veel giften, gulle mensen, goedkope oplosingen, en veel gezellig gesloof, getimmer en gegraveerd, zal het dan gaan gebeuren: ons nieuwe clubhuis.

De eerste stap is gezet. Na gesprekken met de gemeente hebben we toestemming om op een prachtige locatie in park Assumburg een nieuw clubhuis neer te zetten. Met een goedgetimede brief, een gemeenteraad met plannen, een actieve clubhuiscommissie, maar vooral een enthousiaste ambtenaar is dit gelukt. We zijn er alleen nog niet. We moeten gaan puzzelen met onze wensen, veel geld bij elkaar rapen en het gebouw ook nog neerzetten. Mij is gevraagd om de komende tijd jullie op de



hoogte te houden in onze nieuwsbrief. Ons streven is 2010, de 100e verjaardag van Scouting Nederland en de 45e van onze groep. Dus mag ik me uitleven in minimaal 8 columns. Op naar park Assumburg!

En om te eindigen met nog meer G's, een tip: gebruik Google Earth en graden

52°30'15.70"N
4°41'35.41"O